

# JUBILEUMNUMMER ONDER D'N KROEZEBOOM.

## VOORWOORD VAN BURGEMEESTER J. ORDELMAN.

Uw vereniging bestaat pas tien jaar en je kunt rustig zeggen, dat "Old Reurle" zich een eigen plaats heeft verworven in onze dorpsgemeenschap.

In stilte wordt er door tallozen een berg werk verzet. Tegelijkertijd is er in de afgelopen tien jaren meerdere keren nadrukkelijk aan de weg getimmerd. Ik doe een willekeurige greep. Zo verscheen in 1988, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Rabo-bank Ruurlo, het plezierig leesbare en voortreffelijk gedocumenteerde boek "Ruurlo door de jaren heen".

Een ander voorbeeld. In november 1992 zag "Transvaal dat lig in Reurle" het licht. Ik heb het één dezer dagen nog weer eens ter hand genomen en kwam opnieuw onder de indruk van wat hier op veldnamengebied is vastgelegd. Hoeveel uren van intensief speurderswerk zouden hieraan ten grondslag liggen?

Uw vereniging is springlevend. Het gemeentebestuur is er blij mee, dat dank zij "Old Reurle" zo vele kostbare herinneringen aan Ruurlo's verleden vastgelegd zijn. Terecht krijgt U dan ook al jaren een (bescheiden) gemeentelijke subsidie.

Ik wens uw vereniging van harte geluk met het bereiken van de tienjarige leeftijd. Ik voeg er nog een wens aan toe: **DOORGAAN!**

De burgemeester van Ruurlo,  
J. Ordelman.

## VOORWOORD VAN DE VOORZITTER:

TIEN JAAR "OLD REURLE", HET IS HET WAARD GEWEEST !!

Wat de oprichters van onze vereniging ongetwijfeld hadden gehoopt is uitgekomen. Old Reurle bestaat TIEN jaar, maar is nog steeds jong.

Wie waren die bestuursleden van het eerste en volgende uren?

- D.J.H. Onk : voorzitter tot 13 maart 1985; aansluitend bestuurslid en daarna weer voorzitter.  
D. ten Arve : bestuurslid tot 13 april 1985; daarna voorzitter en tenslotte weer bestuurslid.  
C.R. de Jong : bestuurslid tot 13 maart 1985.  
H. Wieggers : secretaris tot 5 mei 1984. Hij werd opgevolgd door:  
G.W. Waanders : secretaris tot 12 maart 1986.  
A.Th. Bloemendal : penningmeester tot 5 mei 1984. Hij werd opgevolgd door:  
A.J. van Bremen : penningmeester tot 11 maart 1992.  
F. Toevank : bestuurslid van 13 maart 1985 tot 17 maart 1993.

Ook de onderstaande bestuursleden mogen natuurlijk niet onvermeld blijven:

- J.Th.M. Roeloffzen : secretaris.  
Mevr. J.M. Das-van Eyl: secretaresse.  
H.W. Ligtenberg : bestuurslid.

Zij allen hebben hun steentje bijgedragen aan het wel en wee van onze vereniging. Daarvoor HARTELIJK DANK !!!.

Verder een woord van dank gaat er uit naar H. Tornij, sinds 1985 redacteur van ons kwartaalschrift "Onder d'n Kroezeboom".

Het aantal verenigingsavonden zal ongeveer 80 geweest zijn. Er kwamen daar diverse onderwerpen aan bod, zoals over boerderijen, oude gebruiken en kleding tot aan de natuur in de Achterhoek. Die avonden werden redelijk tot goed bezocht. Veel belangstelling hadden de boerderijen en hun bewoners, toegelicht door Frits Toevank en de films van Wim Masman. Natuurlijk kwam men ook voor de gezelligheid.

En dan het aantal leden. Begonnen werd met 20 leden, die voor het lidmaatschap f 20,- betaalden. In 1988 was het aantal gegroeid tot 125 en nu, eind 1993 tellen wij er 185. Ik hoop dat deze trend zich voortzet, maar er is nog veel werk te verzetten, wil de vereniging verder bloeien.

Hopelijk kan het bestuur over 10 jaar zeggen:

Het is het waard geweest!



## 'Old Reurle' voor de derde dimensie.

Tien jaar alweer. Tien jaar geleden dat we met een aantal mensen besloten dat het er dan maar van moest komen: een **echte historische vereniging** in Ruurlo. Een vereniging die zich zou inspannen om de oude en jonge geschiedenis van ons dorp onder de aandacht van de mensen te brengen. Omdat er best veel is dat de moeite waard is. Een vereniging ook die zich zou inzetten om de waardevolle dingen die er nog zijn overgebleven uit vervlogen tijden (of dat nu gaat om gebouwen, om documenten of om onze taal) te behouden voor de generaties die na ons komen. Na tien jaar is dat allemaal niet geregeld natuurlijk. Maar het is mooi dat er tenminste een begin is.

Voordat de stap naar een 'echte' vereniging werd gezet is het allemaal begonnen als 'werkgroep'. Op bijeenkomsten en excursies van andere verenigingen vielen wel eens namen van mensen in Ruurlo die ook interesse leken te hebben voor de lokale en regionale geschiedenis. 'Wae'j wie ok met iets an 't uutzekken is?' Of: 'din en din is ok bezig met zien familiegeschiedenis'. Er bleken kortom, zonder dat we dat van elkaar wisten, heel wat personen in Ruurlo 'historisch actief' te zijn. Dus voorzichtig werden er contacten gelegd. En op een terrasje of in de achterkeuken werden schoorvoetend de eerste afspraken gemaakt om samen iets aan te pakken. Voordat we het wisten hadden we zomaar een 'werkgroep'.

Een vereniging vonden we toen nog niet nodig. Dat gaf maar allerlei organisatorische ballast waar we geen zin in hadden. Alleen: hoe meer we aanpakten, hoe meer behoefte er ontstond om een beetje structuur aan te brengen in het geheel. En natuurlijk wilden we nu ook anderen interesseren voor de dingen die we aan het doen waren. Dus dan toch maar een vereniging.

Als ik terug kijk op de afgelopen tien jaar dan heeft de historische vereniging 'Old Reurle' zijn bestaansrecht zeker bewezen. Een aantal tentoonstellingen rond 'litterdeuke', 'olde foto's' en 'veldnamen'. Een fotoboek over Ruurlo, een veldnamenboek. De maandelijkse bijeenkomsten die de laatste jaren ongewoon druk worden bezocht. En dan nog het eigen kwartaaltijdschrift 'Onder d'n Kroezeboom'. Dat is dan nog maar een willekeurige greep, er spelen veel meer activiteiten.

Het is allemaal geen reden om op onze lauweren te gaan rusten. Een vereniging zal telkens haar reden van bestaan weer moeten bewijzen door de activiteiten die zij ontplooit naar haar leden toe en naar de buitenwacht. Gelukkig heeft 'Old Reurle' toch nog veel behouden van het karakter van de 'werkgroep' waarmee het allemaal begon, dus ik heb er alle vertrouwen in.

Door de jaren heen is me vaak gevraagd wat nou eigenlijk de zin is van historisch onderzoek. Het is toch allemaal al geweest, dus er valt weinig meer aan te veranderen en weinig eer aan te behalen. Een duidelijk antwoord heb ik meestal niet, iedereen moet dat ook voor zich zelf bepalen. Maar wie zich alleen richt op het heden en de toekomst ziet de dingen, naar mijn bescheiden inzicht, slechts in twee dimensies. Net als een film. Het is wel aardig maar niet helemaal echt. Om de dingen in drie dimensies te zien moet men ook het verleden kennen en begrijpen. En komen mensen niet steeds weer voor dezelfde problemen te staan? Zouden we er niet iets van kunnen leren? Misschien vindt u dat maar een verklaring van niks. Dan zeg ik dat ik gewoon nieuwsgierig ben en dat ik het aardig vindt om uit te zoeken hoe mijn voorouders hebben geleefd. Ook die benadering moet voldoende zijn om "Old Reurle" nog heel lang een reden van bestaan te geven.

Jan Oonk



**A'J PLAT KÖNT PRAOTEN.**

Woor blif de tied!

"Old Reurle" besteet al weer tien joor. D'r s völle edaon in dee tied. Begon'n met 'n klein tröpken van zo'n twintig mensen, dee vol energie de eerste joor'n de vereniging op gank heb ebrach. De eerste joor'n gink't met 't ledental neet zo vlot. Moor deur-dat d'r op verschillende manier'n an de weg etimmerd was, op de braderie en met verschillende tentoonstellingen gink ok dat met sprong'n umhoge.

Dat is veur 't bestuur en de leu dee door neet inzit, moor toch ok völle veur de vereniging doot, un bewies dat de vrieë tied dee ze d'r innestokken hebt neet veur niks ewes is. Noe bie 't tienjeurig bestaon van "Old Reurle" bunt rumm 180 leu lid.

'Spit mien da-k vake zee dat op de avende vake neet meer as zo'n 40 töt 50 mensen komt. Dat mot toch better kön'n. Gaot's met iemand uut de buurte met, a'j d'r tegenop zeet um allene te gaon. Dan he'j ok nog wat um aover nao te praoten.

En dan de "Kroezeboom". Ie komt vake de zelfde leu tegen dee un stukske in'estuurd hebt. Ik wet wal, neet iedereene is veur schriever in de weege eleg. Moor 't wil d'r bie mien neet in dat onder al dee leu dee lid bunt neet nog aorige verhalen of andere dingen van vrogger laeft dee 't weerd bunt bewaard te blieven deur ze in de "Kroezeboom" te schrieven. A'j wat hebt en ie wet neet hoo a'j dat op pepier mot zett'n vraag ie d'r eene van 't bestuur of de redaktie oe te helpen. Ie zölt zeen dan kump 't bes veurmekare. As alles op de zelfde leu neer kump bunt dee 'n keer uut epraot. Wie bestaot noe tien joor, moor hopt nog langer deur te gaon en dat mo'w met mekare door.

Laote wie met mekare de scholders d'r onder zett'n in de volgende joor'n. 't Bestuur is 't peerd dat de koore trök moor de lee'n mot de vrach andragen. Wat laeft'r onder de leu, wat vind ze van de avende dee eholl'n word. 't Is neet makkeluk altied wat te vin'n. A'j ideeën heb brenk ze nao veuren.

Bie 't begin van 't nije joor wens ik iedereene 't alle beste en de vereniging völle hulpe van de lee'n zodat "Old Reurle" wieter zal greujen, moor veural mag bleujen.

Töt 'n volgenden keer,  
Albert Jan.





## DE GESCHIEDENIS VAN DE HISTORISCHE VERENIGING "OLD REURLE"

Op 15 februari 1984 werd de historische vereniging Old Reurle opgericht door de heren D.J. Oonk, A.T. Bloemendal C.R de Jong en D. ten Arve. Op 2 maart van dat jaar werd de oprichtingsakte door notaris Gutteling uit Zelhem gepasseerd.

Heden, twee maart negentienhonderd vierentachtig, -----  
verschenen voor mij, Mr. Cornelis Gutteling, notaris ter stand-  
plaats de gemeente Zelhem: -----

1. de heer Derk Jan Hendrik Oonk, chemicus, wonende te Ruurlo, Margrietlaan 28, geboren zeven juni negentienhonderd vijftig;
2. de heer Arent Theodoor Bloemendal, archivaris, wonende te Aalten, Varsseveldsestraatweg 35, geboren achttien maart negentienhonderd drieënvijftig; -----
3. de heer Dinant ten Arve, zonder beroep, wonende te Ruurlo, Boskapelweg 2, geboren dertien november negentienhonderd dertien. -----

De comparanten verklaarden dat zij met ingang van vijftien februari negentienhonderd vierentachtig hebben opgericht een -----  
vereniging, welke vereniging zal worden geregeerd door de na-  
volgende statuten:-----

NAAM, ZETEL EN DUUR. -----

Artikel 1. -----

1. De vereniging draagt de naam HISTORISCHE VERENIGING "OLD REURLE" en is gevestigd te Ruurlo. -----
2. De vereniging is opgericht op vijftien februari negentienhonderd vierentachtig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. -----

Als symbool voor de vereniging werd "De Kroezeboom" gekozen. Willem Bettink maakte hiervoor een ontwerp naar een door het bestuur aangedragen idee. Dit "Old Reurle-  
**embleem**" werd tevens gebruikt als opdruk op het kwartaalschrift van de vereniging, wat de naam "Onder d'n Kroezeboom" meekreeg. Over de verdere ontwikkeling van dit tijdschrift kunt U elders in dit blad nog het een en ander lezen.

In dit artikel willen wij nu in vogelvlucht de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten van de afgelopen 10 jaar de revue laten passeren.

### 1984:

Eén van de eerste activiteiten in dit eerste jaar was het uitbrengen van ons eigen tijdschrift Onder d'n Kroezeboom.

Op 4 oktober was een delegatie van de vereniging aanwezig bij de opening van Huize Ruurlo als gemeentehuis. Aan het gemeentebestuur werd een ere-galerij van de oud burgemeesters aangeboden. Deze galerij heeft inmiddels een plaats gekregen op de 1e verdieping van het kasteel.

Om meer naamsbekendheid te krijgen was Old Reurle aanwezig op de hobby-tentoonstelling van 't Nut, die op 8 oktober werd gehouden.

Verder hield de vereniging een kalender-aktie. Tijdens deze actie werden in totaal **628 kalenders** verkocht.

Het jaar werd afgesloten met een ledental van 32.

### 1985:

De vereniging was dit jaar voor het eerst aanwezig op de jaarlijkse braderie in Ruurlo. Er was dit jaar ook weer een kalender-aktie. De vereniging was in de gelegenheid gesteld om een **verjaardags-kalender** uit te geven, voorzien van getekende dorpsgezichten van omstreeks 1900. De tekeningen werden gemaakt door Arend Mol.

Verder presenteerde de vereniging zich op de open dag van de bibliotheek van Ruurlo. Van de zijde van het gemeentebestuur was er waardering voor het werk van de vereniging in de vorm van een artikel in de Gelders Overijsselse Courant en een éénmalige waarderingssubsidie.

Aan het eind van het jaar telde de vereniging reeds 59 leden. De inkomsten in het eerste jaar waren f 750,-, terwijl de uitgaven f 748,50 waren.



Old Reurle groeit als kool  
**'Geschiedenis  
spreekt  
mensen aan'**



● Het bestuur van Old Reurle bij de eeuwenoude Kroezeboom. Van links naar rechts de heren De Jong, Toevank, Van Breemen, Oonk en Ten Arve.

**1986:**

Ook dit jaar was de vereniging weer aanwezig op de jaarlijkse braderie. Naast de algemene informatie moesten de bezoekers de naam van een pop in Achterhoekse klederdracht raden.

Verder waren diverse leden bezig met onderzoeken naar onder andere de veldnamen; de bewoners van oude boerderijen; de archieven, enzovoort.

De vereniging bleef groeien en beëindigde het jaar met een ledental van 90.

**1987:**

Tijdens de algemene ledenvergadering werd een commissie benoemd, om de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan te passen. Op een extra ledenvergadering in december werden de beide gewijzigde "reglementen" aangenomen.

Dit jaar lieten we tijdens de jaarlijkse braderie foto's van oude schilderijen; schoolfoto's en oude kaarten zien.

Op 18 juli was een delegatie van de vereniging aanwezig op de receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Achterhoekse Folkloredansers.

Naast het gebruikelijke kado werd door mevrouw A.C. Florijn-Ridderhof het onderstaande gedicht voorgedragen:

Bestuur en leden van de "Achterhoekse Folkloredansers".

Voor meer dan vijftig jaren,  
spraken ongetrouwen en echtparen,  
over zaken van weleer,  
daarvoor interesseerden ze zich zeer.  
Ze zeiden: "Gebruiken en andere zaken,  
als zo langzamerhand in onbruik raken,  
als we tesamen er niets van bewaren,  
voor het heden en voor latere jaren".  
Zodoende kwam men op een idee:  
jongeren en ouderen werkten mee,  
de gedachte aan een dansgroep was geboren  
en daarvan zou men nog heel veel horen.  
In juli vóór precies vijftig jaar,  
speelden de Achterhoekse Folkloredansers het klaar,  
om de oude dansen in te studeren  
en op te treden in "olde klaren".  
Een speelman erbij om 't ritme aan te geven,  
zo zag men met zwier "het Olde" herleven.  
Niet alleen op Ruurlöse grond,  
ook in andere provincies danste men rond.  
De "Hoksebarge" en "Driekusman",  
daar genoot men ook in het buitenland van.  
't Klompen ritme op hout of op steen,  
bracht heel veel kijkers op de been.  
Het Zilveren feest, we weten het al,  
werd gevierd met een groots festival.  
Al kende men vóór- en tegenspoed,  
't aantal dansparen aanvullen: 't kwam wel goed.  
Zo zijn de folkloredansers aan het GOUDEN FEEST gekomen,  
waarop tien dansgroepen van alle kanten toestromen.  
't Feest op 18 juli - voor 't district speciaal -  
in de week erop wordt het INTERNATIONAAL.  
Als Oudheidkundige Vereniging,  
voelen we ons thuis in Uw kring.  
Wat door ons al is gevreesd,  
dat we op Uw gouden feest,  
niet met een gedicht in Ruurlo's dialect konden komen,  
wordt door U wel voor lief genomen.  
Wij wensen U samen en IEDER paar:  
GEZONDHEID en DANSPLEZIER voor de volgende 25 jaar.

De vereniging kreeg dit jaar 100 boekjes aangeboden over "De geschiedenis van de Achterhoekse Ziekenhuizen".

Aan het eind van het jaar bleek dat het ledental was gegroeid tot 101.

#### 1988:

Op 28 maart werd het eerste exemplaar van het boekje "Ruurlo door de jaren heen" op het gemeentehuis aangeboden aan burgemeester Ordelman. Dit boekje was samengesteld door Jan Gotink en Hans Tornij ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de RABO-bank te Ruurlo. De vereniging verleende hier zijn medewerking aan. Het boekje geeft een aardig beeld van de ontwikkeling van Ruurlo, gedurende zo'n 100 jaar.

In onze stand op de jaarlijkse braderie waren dit jaar diverse oude schoolfoto's van klassen van de Dorpsschool en oude kaarten te bezichtigen.

Verder kwam de vereniging in het bezit van een copy van het boek van Kerst Zwart: De blokhut in het Stoeveveld. Dit boek was jarenlang spoorloos geweest.





Burgemeester J. Ordelman (rechts) bekijkt het boekje over de historie van Ruurlo. Verder van links naar rechts: Voorzitter A. Waarlo van het bestuur van de Rabobank, en de samenstellers Jan Gotink en Hans Tornij.

### 1989:

Voor het eerst organiseerde de vereniging dit jaar een tentoonstelling. Van 6 t/m 9 april werd er in zaal de Luifel een "letterdoeken-tentoonstelling" gehouden. Voor de voorbereiding en inrichting was een tentoonstellingscommissie samengesteld. Er was een prachtige collectie bijeengebracht van 80 doeken, waarvan de oudste uit 1722 stamde. Maar liefst 700 bezoekers kwamen de tentoonstelling bezoeken.



■ Ali Siebert en Ed Krijnen en Dinant ten Arve van Old Reurlo bij een aantal letterdoeken.

Foto Henk Braakhokke

### 1990:

Gesterkt door het succes van het vorige jaar organiseerde de vereniging van 20 t/m 22 april in zaal de Luifel een "foto-tentoonstelling" waar ongeveer 500 foto's en prentbriefkaarten te zien waren. Er waren zeer bijzondere opnames bij, zoals een doorkijkje naar boerderij De Binneman vanuit de Meene. Staat men nu op dezelfde plek, ziet men dat de boerderij behoorlijk in de verdrukking is gekomen. Ook waren er bijzondere foto's, gemaakt door de eerste fotograaf van ons land, baron Willem van Heeckeren van Kell. Er kwamen 651 bezoekers en er werden maar liefst 170 foto's nabesteld.



Het gemeentebestuur deed in de zomer een beroep op ons, om tijdens de fuchsiatentoonstelling **wachter en gids** te zijn voor de circa 4500 bezoekers die ook in het kasteel een kijkje kwamen nemen. Diverse verenigingsleden verleenden hieraan hun medewerking.

### 1991:

Dit jaar organiseerde de vereniging van 26 t/m 28 april in zaal de Luifel een "Tentoonstelling over veldnamen en oude kadasterkaarten". Deze kaarten waren ingekleurd door Frits Toevank. Speciale aandacht kreeg een kaart uit 1808 van het landgoed van Huize Ruurlo. Het aantal bezoekers was een stuk lager, namelijk ongeveer 200; maar de aandacht voor de tentoonstelling was wel intensiever.

In oktober verscheen er in de regionale kranten een artikel waarin Old Reurle zocht naar oude landbouwwerktuigen. De reacties hierop waren overweldigend. Wat er met die werktuigen in de toekomst gaat gebeuren is op dit moment nog niet bekend.



● Jan Onk bij een oude kfmolen; „In onze stoutste dromen zien we wel een eigen onderkomen, zoals bijvoorbeeld Eungs Schöppe in Markelo, of Erve Kots in Lievele...”

Foto: Henk Draakhekke

Op 13 november kreeg burgemeester J. Ordelman in de raadzaal van het gemeentehuis het eerste exemplaar van het boekje "Ruurlo in oude ansichten" aangeboden. Het is een gezellig en leerzaam boekje, waarin de auteur Hans Tornij een beeld van het verleden van Ruurlo laat zien.

## Boekje over oud-Ruurlo stelt mensen centraal

GOC  
14/11/91

(Van een onzer verslaggevers)

**RUURLO** - Het is aan Ria Loeffen van boekhandel Hoytink te danken dat er nu ook een boekje is verschenen met oude ansichten van Ruurlo: zij ervoer het ontbreken van een dergelijke uitgave als een groot gemis.

Het boekje, waarvoor amateur-historicus Hans Tornij het fotomateriaal verzamelde en de teksten schreef, werd gistermiddag officieel gepresenteerd door Hans van Det van uitgeverij Gherre uit Gaanderen. Van Det bood het eerste exemplaar aan aan Ruurlo's burgemeester J. Ordelman.

De uitgever noemde het boekje 'Ruurlo in oude ansichten' een 'spekkie voor ons bekkie'. Zijn enkele jaren bestaande uitgeverij heeft zich vooral toegelegd op streekuitgaven, waarbij het accent ligt op de Achterhoek. Hij ging dan ook met graagte in op het idee van Ria Loeffen een boekje te maken met oude foto's van Ruurlo.

### Selecteren

Van Det zocht Hans Tornij aan voor de selectie van de foto's en het schrijven van de teksten, omdat deze als één van de schrijvers van het boek 'Ruurlo door de jaren heen' ervaring heeft op dit gebied en ook veel weet van



● Eén van de foto's uit het boekje laat Hendrik Jan en Hendrika Dekkers (uiteraard met knipmuts) zien voor hun boerderij De Leeuw. Deze Saksische vakwerkboerderij heeft gestaan aan de Bekkenwal in het Ruurlose Broek en werd in 1912 afgebroken. Nu ligt er een camping.

Foto: 'Ruurlo in oude ansichten'

Ruurlo en haar geschiedenis.

Tornij had er al met al een hele klus aan, zei hij gistermiddag bij de presentatie van het boekwerkje. „Het moeilijkste was foto's te selecteren: in het boekje zouden tachtig foto's worden opgenomen, terwijl er wel het dubbele aantal voor in aanmerking kwam.”

Veel werk ging ook zitten in het verifiëren van de gegevens, aldus Tornij, die daarvoor hulp kreeg van leden van de historische vereniging Old Reurle en in het bijzonder Frits Toevank. Old

Reurle stelde ook fotomateriaal beschikbaar. Andere foto's uit het boekje komen uit verzamelingen van particulieren of Tornij's eigen collectie.

### Veel vraag

Bij het selecteren van de foto's lette Tornij er vooral op of er mensen op staan. Gebouwen en straatbeelden zonder mensen komen er dan ook nauwelijks in voor. Daarentegen zijn er diverse schoolfoto's in opgenomen (bijvoorbeeld van leerlingen van de Dorpsschool uit 1931) en prenten

van leden van verenigingen. De meeste foto's dateren van vóór de Tweede Wereldoorlog, een enkele (zoals van de Ruurlose Toneelvereniging of van het boerderijtje De Keuterij) is zelfs in de vorige eeuw genomen.

Ria Loeffen legde gistermiddag uit waarom ze vond dat er een boekje van oud-Ruurlo moest komen: in haar boekhandel merkt ze dat daar veel vraag naar is, niet alleen van de kant van Ruurloërs zelf maar ook van de zijde van toeristen. „Bovendien heeft bijna elke plaats wel iets dergelijks, maar van Ruurlo was er niets. Ik ben daarom vreselijk blij met dit boekje”, aldus Loeffen.

### Herkenning

Ook burgemeester Ordelman had veel waardering voor het boekje en het accent dat daarin op mensen is gelegd. „Door het boekje herleven personen op een moment dat het nog kan. Ik weet zeker dat het voor velen een feest der herkenning wordt. Het is goed om wat niet meer is in de herinnering vast te houden, want we vergeten toch al zo snel. Door dit boekje wordt een heel stuk Ruurlo's cultuurbezit in stand gehouden.”

Voor Hans van Det is het de tweede keer dat hij zich begeeft op het pad van de historische boekjes over een bepaalde plaats, zoals er eerder al diverse zijn uitgegeven door de Europese Bibliotheek in Zaltbommel. Eerder gaf hij 'Van alle markten thuis' over het Gelderse Hengelo uit. Het in slap kaff gehonden boekje 'Ruurlo in oude ansichten' is vanaf heden verkrijgbaar bij diverse boekhandels in de regio voor een prijs van f23,50.



1992:

Op verzoek van de Stichting Promotie Ruurlo verleenden leden van de vereniging hun medewerking aan de "textieltentoonstelling 100 jaar Doolhof". In de openbare bibliotheek werd een mini-tentoonstelling ingericht van oude foto's uit de prive-verzameling van Frits Toevank. Aan het eind van dit jaar telden de vereniging 156 leden.

1993:

Op 18 januari werd in de raadzaal van het gemeentehuis het eerste exemplaar van het boek "Transvaal dat lig in Reurle" door de samenstellers Jan Oonk en Frits Toevank uitgereikt aan onder andere burgemeester J. Ordelman. Dit boekje was het resultaat van 10 jaar werk door 10 veldwerkers die, met medewerking van de ruilverkavelingscommissie, 2000 veldnamen in kaart brachten. Het gebied omvatte niet alleen Ruurlo en Mariënvælde, maar ook een gedeelte van Barchem en Zwiep. De in het boek afgedrukte kaarten werden allen door Frits Toevank ingetekend, terwijl Jan Oonk zorgde voor een overzicht van de percelenamen. Met dit boek blijven de veldnamen voor het nageslacht bewaard.



● Frits Toevank (links) en Jan Oonk buigen zich over een kaart van het Ruurlose buitengebied.

Foto's: Henk Brookhekke

Aan het eind van dit jaar telde het ledental van de vereniging 180 leden.

1994:

Aan het begin van haar tweede decennium heeft Old Reurle al weer diverse activiteiten op stapel staan. De belangrijkste vindt plaats in het weekend van 12 en 13 februari 1994, als de vereniging namelijk haar tien jarig jubileum viert.

Uit bovenstaand overzicht blijkt wel dat de historische vereniging Old Reurle in haar eerste tien jaar een actief bestaan heeft geleid. Het is te hopen dat ook in de toekomst de leden zich actief voor de vereniging zullen inzetten.

De foto's en kranteartikelen, die U in dit overzicht terugvindt zijn afkomstig van de Gelders Overijsselse Courant. Vanaf deze plaats wil ik hun bedanken voor hun toestemming voor het plaatsen hiervan.



## 10 JAAR ONDER D'N KROEZEBOOM.

Ik wil U in dit artikel in het kort de ontwikkeling schetsen van ons kwartaaltijdschrift Onder d'n Kroezeboom.

In het eerste jaar van het bestaan van onze vereniging besloot men om een eigen tijdschrift uit te brengen, om zo de vereniging naar buiten toe te presenteren. Dit blad kreeg de naam Onder d'n Kroezeboom. Als reden schreef men in het eerste blad:

*"De bekende Kroezeboom was immers volgens de overlevering de plaats waar de Ruurlöse mensen in oude tijden bijeenkwamen en vergaderden en waar verhalen en nieuwtjes werden uitgewisseld".*



Omstreeks 1920 stond de kroezeboom bij Ruurlo fier en statig in het vrije veld.

Verder werd het voorblad voorzien van het Old Reurle-embleem.

De eerste jaargang bestond uit twee nummers, elk 6 pagina's groot. De uitvoering was sober en bescheiden van opzet en er was gekozen voor een losbladig geperforeerd tijdschrift in A4-formaat. Men sprak de hoop uit dat de leden artikelen zouden aanleveren om zo gegevens en wetenswaardigheden van Ruurlo naar buiten te brengen. De redactie werd voorlopig verzorgd door het bestuur van de vereniging.

Al tijdens het tweede jaar bleek duidelijk dat het tijdschrift de aandacht bleef opeisen. Slechts een beperkt aantal leden leverden een bijdrage. Toch onderging het blad in 1985 een aantal grote veranderingen. Zo werd in plaats van 2 nummers besloten om elk kwartaal een blad uit te brengen en werd de dikte vergroot tot 10 bladzijden. Ook de redactie veranderde. Er kwam een redactiecommissie van 3 personen, bestaande uit de heren D. ten Arve, H.F. Widman en H. Tornij.

In het derde jaar werd besloten om het blad uit te breiden naar 12 bladzijden. Voor wat de copy betreft bleef het bij het oude. Een gering aantal leden zorgde voor de "vulling" ervan.

Een opmerkelijke wijziging onderging het blad in zijn vierde jaar. De Kroezeboom werd voorzien van advertenties op de achterzijde van het voorblad en het achterblad. De redactiecommissie werd opgeheven en vervangen door een één-mans redactie.

In het zesde jaar van zijn bestaan onderging het blad een ingrijpende wijziging. Er kwamen een aantal vaste rubrieken. De verwerking van de tekst voor het blad werd vanaf het tweede nummer gedaan met behulp van een personal computer, waardoor er meer mogelijkheden kwamen voor een aantrekkelijke opmaak en het gebruik van verschillende lettertypes. Er waren ook ideeën in de maak om het kwartaalblad meer allure te geven. Aan het begin van het zevende jaar waren de wijzigingen van het blad een feit. Het oude voorblad werd vervangen door een omslag, met een nieuw ontwerp. Het ontwerp hiervoor kwam van de redacteur en werd verder uitgewerkt door Studio Mol uit Ruurlo. Verder was de 23 gaats-perforatie verdwenen. Het blad kreeg hierdoor een aantrekkelijk en verzorgder uiterlijk.

De laatste jaren is er met betrekking tot ons kwartaalblad weinig veranderd. Alleen de vulling van het blad bleef nog bij het oude; de ingezonden copy bleef afkomstig van een klein aantal leden.



Tot slot nog iets over de inhoud van het blad in de afgelopen 10 jaar. Naast de mededelingen van huishoudelijke aard was er in het blad plaats voor gedichten en verhalen in het dialect, zoals **A'j plat könt praoten** door Albert Jan. Naast verslagen van diverse bijeenkomsten werden er verder een groot aantal artikelen geplaatst die direct en indirect te maken hebben met de historie van Ruurlo.

Hieronder een kleine bloemlezing uit de reeks artikelen:

- \* de geschiedenis van Ruurlo;
- \* Ruurlo anno 1825;
- \* Ruurlo in 1847;
- \* het wapen van de gemeente Ruurlo;
- \* de richters in het kerspel Ruurlo;
- \* het wandkleed in de zaal van Kasteel Ruurlo;
- \* de geschiedenis van de Ruurlose brandweer;
- \* verhalen over diverse branden in de gemeente;
- \* geschiedenis van de RK-parochie "Sint Willibrordus";
- \* een documentatierapport over de Nederlands Hervormde Kerk;
- \* de luidklokken van de Hervormde Kerk van Ruurlo;
- \* de linde op het kerkplein;
- \* de bouw van het Ruurlose postkantoor;
- \* de geschiedenis van de Ruurlose poststempels;
- \* de Ruurlose politieverordening;
- \* Klepperman of nachtwacht;
- \* de cooperatieve zuivelfabriek "De Volharding";
- \* van huisnijverheid tot industrie (over de Ruurlose klompenfabriek);
- \* de broodbakkerij rond 1900;
- \* verhalen over het Ruurlose onderwijs;
- \* verhalen over de Ruurlose beken;
- \* elektra in Ruurlo;
- \* geschiedenis van Sophia's Lust;
- \* enkele gegevens uit het boerendagboek van Eimert Papenburg;
- \* Ruurlose landverhuizers anno 1872.

Tot zover een kleine greep uit de vele verhalen. Ik hoop dat ons kwartaalblad ook in de toekomst een aantrekkelijk en vooral interessant blad zal blijven voor al onze leden.



## **AGENDA JUBILEUM OLD REURLE**

1. Uitzending radioprogramma Rondum Reurle;  
op zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur.
2. Een grote tentoonstelling.  
U kunt hier het volgende bezichtigen:
  - \* diverse oude beroepen, zoals een klompenmaker, een knipmutsen-  
maakster, een spinster, enzovoort.
  - \* de verzameling van de 2e wereldoorlog van Carl Lankveld.
  - \* de collectie bodemvondsten van de heer Klein Winkel.
  - \* oude schoolfoto's uit de collectie van Old Reurle.
  - \* kaarten van het oude Ruurlo uit de collectie van Frits Toevank.
  - \* luchtfoto's van Ruurlo uit de periode 1928 tot 1984.
3. Een dia-presentatie met ingesproken tekst over Ruurlo door Frits Toevank.
4. Een filmvertoning over Ruurlo door de heren Masman en Molenaar.
5. Stands van het Staring-instituut uit Doetinchem en de openbare bibliotheek uit Ruurlo. De laatste o.a. met boeken van de Ruurlose schrijver Kerst Zwart.
6. Bij de historische vereniging Old Reurle zijn in beperkte mate nog te koop:
  - "Ruurlo door de jaren heen".
  - "De geschiedenis van de Achterhookse ziekenhuizen".
  - "Verjaardagskalenders".

De openingstijden zijn:  
zaterdag van 16.00 tot 19.00 uur en  
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Tijdens beide dagen worden er in het restaurant -tegen betaling- streekgerechten geserveerd.

### **DE TOEGANG OP BEIDE DAGEN IS GRATIS.**

Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt dankbaar aanvaard.

U ziet dat het de moeite waard is om tijdens de jubileumactiviteiten van de historische vereniging Old Reurle langs te komen.

**DUS: TOT ZIENS OP 12 OF 13 FEBRUARI IN DE LUIFEL IN RUURLO.**